

KIDS – scène voor in de klas

SCENE 3

Raf, Blondie, Vanessa en Tank zitten op een bankje te fantaseren over de rest van hun leven.

RAF

We moeten iets doen.

BLONDIE

Wat dan?

RAF

Weet ik veel. Iets. Iets groots. Grootser dan dit wat we nu aan het doen zijn. Want dat is helemaal niets. Ik voel de jaren uit mijn lichaam sijpelen. Mijn mooie jeugd wordt verpest door dit zinloze in bochten gehang.

VANESSA

Oh for fuck's sake, Raf is weer op een poëtisch oorlogspad. Als je zo graag iets wilt doen, zeg dan wat we moeten doen, maar hou op met dat slappe geouwehoer.

BLONDIE

Vanessa was hier net komen wonen, maar vanaf het eerste moment een vaste waarde in ons groepje. Ik wist niet zoveel van haar. Ze had een houding van moeilijke shit over zich heen en er gingen rare verhalen over haar rond. Op een dag stond ze bij ons bankje en vroeg om iets te roken. Toen Raf zei dat ze d'r eigen sigaretten maar moest kopen, zei ze:

VANESSA

Hou je bek en geef me een peuk, schatje.

BLONDIE *(tegen het publiek)*

Vanaf dat moment zat ze er altijd bij en ik geloof dat Raf vanaf die dag een beetje verliefd op haar is geworden. Sommige mensen zijn gewoon gemaakt voor dit bankje.

RAF

Maar ik weet niet wat we moeten doen. Dat zeg ik toch net. Dat is het hoerende probleem. Wat zouden we nu kunnen doen?

BLONDIE

We zouden kunnen gaan zwemmen.

TANK

Maar het zwembad is dicht. En ik heb geen geld. En ik haat zwemmen.

BLONDIE

We kunnen naar het winkelcentrum gaan?

VANESSA

Kan. En wat gaan we daar dan doen?

TANK

Zonder geld?

KIDS – scène voor in de klas

BLONDIE

Kleren kijken?

TANK

Waarom the hell zou ik naar kleren willen kijken? Ik ben toch geen wijf. Ik haat kleren.

VANESSA

Ja, dat zien we.

BLONDIE

Ik vind het winkelcentrum altijd wel gezellig. Als het herfst is steken ze de kerstlichtjes aan.

RAF

We kunnen toch wel iets doen daar? Misschien kunnen we iets jatten.

TANK

Wat wil je jatten dan?

RAF

Gewoon. Een zak chips of zo.

TANK

Wat wil je met een zak chips?

RAF

Naar een bus gooien.

TANK

Nee, dat vind ik zonde. Je gaat toch geen eten weggoaien.

BLONDIE

Chips is geen eten.

TANK

Natuurlijk wel. Chips komt van aardappels en in aardappels zitten vitamines.

RAF

We kunnen toch iets stuk maken?

TANK

Ik ga niet iets stuk maken wat van mij is.

VANESSA

Wat je net gejat hebt.

TANK

Precies.

RAF

Ik heb zin om iets kapot te maken of in de fik te steken.

KIDS – scène voor in de klas

VANESSA
Wat dan?

RAF
Het liefst de school. Misschien is dat niet super realistisch.. Maar hoe mooi zou dat zijn. Ooit gaan we dat nog eens doen. Gewoon 's nachts. We doen bivakmutsen op en we nemen jerrycans mee. Dan gooien we de ramen in en dan steken we de tafeltjes in de fik.

VANESSA
Maar dat kunnen we niet nu doen, want de hele fuckin' school zit nog vol. Jij had het erover dat je je nu verveelde en dat je nu iets wilde doen.

RAF
Maar we kunnen er toch wel over fantaseren? Dat is toch ook iets doen? En misschien komen we zo wel weer op nieuwe ideeën. Wat zou je nog willen in het leven?

VANESSA
Zoals de school in de fik steken of een baan of zo?

RAF
Ja zoiets.

VANESSA
Ik wil geen baan.

TANK
Ik wil geld.

RAF
Maar dat is zo saai. Wat zou je nou echt willen?

VANESSA
Wat is 'echt' willen? Willen is toch altijd echt?

RAF
Echt willen is dat je niet na hoeft te denken over waarom je het wilt of hoe je het krijgt. Je weet gewoon dat je het wilt. Je moet het hebben. Maakt niet uit hoe. I don't give a fuck. Niet bezig zijn met de consequenties of zo. Pak 't, motherfucker.

TANK
Zonder opgepakt te worden?

RAF
Ja, wij zijn onaantastbaar. Wij kunnen alles ongestraft doen.

TANK
Dan wil ik dat iedereen bang voor me is. Ik wil een crimineel worden. Met ninja-sterren.

VANESSA
Ik wil dat iemand mijn voeten likt.

KIDS – scène voor in de klas

BLONDIE

Juk!

TANK

Ik wil een Duitse herder die je kop eraf bijt en alleen naar mij luistert.

RAF

Ik wil een feest waar alle drugs van de wereld zijn en waar je nergens voor hoeft te betalen.

BLONDIE

Ik wil een feest dat een week duurt. Ik wil dat het herfst is en dat de kerstlichtjes aan gaan en dat het gezellig is in het winkelcentrum.

RAF

Ik wil in een wietplantage wonen.

BLONDIE

Ik wil een kindje.

TANK

Wat moet je nou met een kindje?

RAF

Ik wil een joint roken van een meter lang.

TANK

Ik wil een kelder vol automatische geweren.

BLONDIE

Ik wil in een videoclip leven.

VANESSA

Dat kan jij niet.

BLONDIE

Maar ik wil het!

VANESSA

Ik wil een groot huis. Nee, een kasteel. En dat daar dan een troon staat en dat ik de macht heb. Net als in Black Panther. Ik wil macht. Echte macht. Dat mannen naar me luisteren. Dat ze wakker worden en meteen met mij bezig zijn. En zich alleen maar afvragen hoe ze mij blij kunnen maken. Ik wil een troon waar ik de hele dag in zit en mijn bediendes bevelen geef. Iedereen luistert alleen nog maar naar mijn bevelen. Ik wil niks meer zelf doen, alles moet voor mij gedaan worden. Ik wil bediendes die mijn nagels lakken, die mijn oksels scheren en die mijn billen afvegen.

BLONDIE

Gadver.

TANK

Dat is gewoon smerig.

KIDS – scène voor in de klas

VANESSA

Wat zit je me nou te veroordelen? Alsof jij zulke goede ideeën hebt.

TANK

Weet je wat ik zou willen? Ik zou iemand willen doodschieten.

VANESSA

Maar dat kan echt niet.

TANK

Ik ben geen psychopaat of zo, maar ik zou het zo bruuut vinden om iemand zo, paf, voor zijn kop neer te knallen. Geen vrouwen of kinderen, maar een of andere gast. Maakt niet uit wie. Dat ik dan bovenop een gebouw ga zitten, op een dak in mijn eentje. En ik kijk over de straat uit en ik voel de wind door mijn haren. En dan zie ik iemand lopen, waarvan ik denk: ja, jou moet ik hebben. En ik pak mijn gun en ik richt. Tak! Dat lijkt me prachtig. Net zo mooi als een schilderij.

BLONDIE

Je kan niet zomaar iemand neerschieten. Dat kan gewoon niet.

TANK

Waarom niet?

BLONDIE

Wat als diegene kinderen heeft?

TANK

Ik weet 't goed gemaakt. Ik zou die vent van Economie neerknallen. Dat is toch een rukker.

BLONDIE

Ja, dan kan 't denk ik wel.

VANESSA

En jij, Blondie? Wat zou jij willen?

BLONDIE

Ik zou willen dat iedereen de hele tijd lief deed tegen elkaar. Dat er geen haat en racisme en zo is.

RAF

Maar daar heb jij niks aan.

BLONDIE

Hoezo heb ik er niks aan als iedereen lief doet tegen elkaar?

RAF

Het moet wel iets zijn wat jij wilt.

BLONDIE

Maar dat wil ik toch, dat zeg ik net. Ik zou een stuk blijer zijn als iedereen altijd lief deed.

RAF

Maar het moet iets zijn dat alleen voor jou is.

KIDS – scène voor in de klas

BLONDIE

Ik wil een vriendje. Een echte man die me liefde geeft. Dat is het enige dat je kan bevrijden uit deze betonnen sleur. Ik wil iemand die me kusjes in mijn nek geeft, met stevige schouders, die weet wat ie wil en dat pakt, die zegt dat het allemaal goed gaat komen en die grote zwarte kisten heeft.